

## Uitstel voor onbetrouwbaar bedrijfsleven, al 20 jaar “polderen” over statiegeld

Onder aanvoering van “dit kan niet meer” staatssecretaris Stientje van Velthoven en “groene liberaal” Marc Rutte, is invoering van het statiegeld op kleine plastic flesjes en blikjes opnieuw uitgesteld. Inmiddels 15 jaar en honderden miljoenen flesjes en blikjes verder, toenemende irritatie over straatvuil, verprutsen van belangrijke grondstoffen en het vergiftigen van onze voedselketen (geplastificeerde vissen en vogels in de plastic soep), is het bedrijfsleven er wederom in geslaagd haar verantwoordelijkheid te ontlopen en de productie en verwerkings- en opruimingskosten van plastic flesjes en blik af te wentelen op de consument. Om nog maar niet te spreken over gezondheidsproblemen, het lak hebben aan duurzaamheid, de circulaire economie en het vervuilen van ons aller woonomgeving. Meer dan 80% van de Nederlanders vindt herinvoering van statiegeld op korte termijn noodzakelijk.

Hebben producenten en lobbyisten geen familie, kinderen of enig verantwoordelijkheidsgevoel? Is alles geoorloofd als het om winst gaat? Staat er geen maat meer op hebzucht, kunnen fabrikanten doorgaan met het verzieken van onze gezondheid en die van dieren en milieu?

Tijd voor een tweede ronde : Aangifte tegen de producenten en verspreiders van plastic en blik. Als je je rotzooi niet wenst terug te nemen en duurzaam verwerken, als je doorgaat met mens en milieu te vergiftigen en grondstoffen te verpesten is het tijd om dit onverantwoord gedrag aan te klagen en een verbod om nog een flesje of blikje te produceren.

Kom op met het invoeren van statiegeld of ervaar de gevolgen,  
**AANPAKKEN DIE HANDEL**